

Vertelschets 34.3: Het Licht der wereld

BEGINZIN

Het is druk in de voorhof van de tempel. De mensen komen voor het offer en voor het gebed naar de tempel.

VERTELSCHETS

- Tussen al die mensen staan een eenvoudige man en vrouw. De vrouw heeft een Kindje in haar armen. Veertig dagen geleden is hun Kindje geboren.
- De vrouw mag weer voor het eerst in de tempel komen. De eerste zeven dagen na de geboorte van haar zoon is ze onrein. Ze moet dan in afzondering leven. De volgende 33 dagen mag ze iets wat heilig is niet aanraken. Ze mag dan ook niet in de tempel komen. Maar vandaag wel. Straks zal er geofferd worden. Dat gebeurt altijd net na het morgenoffer.
- Als je rijk bent, offer je een lam. Deze mensen zijn arm en daarom zullen ze twee duiven offeren. Het offer wijst heen naar het lijden en sterven van de Heere Jezus. Door het lijden en sterven kunnen zondaren met God worden verzoend, kunnen de zonden vergeven worden.
- Jozef en Maria willen hun Kind ook aan de Heere voorstellen. Ze gaan met hun Kindje naar een priester en geven hem geld. Dat moeten ze doen om iets wat jaren geleden is gebeurd.
- Na de tiende plaag in Egypte had de Heere bevolen dat alle eerstgeboren zonen moeten werken in Zijn dienst. Maar tijdens de woestijnreis was er iets verschrikkelijks gebeurd. Toen Mozes op de berg was, had het volk een gouden kalf gemaakt. Ze zongen en juichten. Met elkaar vereerden ze het gouden kalf. Alle stammen hadden meegedaan met de zonde van het gouden kalf, behalve de stam van Levi. Voortaan mochten alleen mannen van de stam van Levi in de dienst van de Heere werken. Alle andere eerstgeborenen moeten losgekocht worden uit de dienst van de tempel. De rijken en de armen moesten evenveel betalen: vijf sikkels. Voor arme mensen was dat veel geld.
- Tussen al die mensen loopt een man, Simeon. Hij kijkt zoekend rond. Opeens blijven zijn ogen rusten op dat eenvoudige echtpaar met hun Kindje. Snel loopt hij naar hen toe. Zijn gezicht straalt van blijdschap.
- Hij steekt zijn handen uit en neemt het Kindje in zijn armen. Dit is geen gewoon Kind, dit Kind is de beloofde Messias, de Zoon van God. De Heere had hem beloofd dat hij de Messias zou zien en de Heere doet wat Hij belooft!
- Simeon roept het uit: "Nu laat Gij, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw Woord, want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien. De zaligheid die U bereid hebt voor alle volken." Simeon kan sterven. Nu mag hij op de aarde de Heere Jezus zien.

Als hij sterft, zal hij voor altijd bij de Heere zijn. *Ken jij de Heere Jezus? Heb je Hem lief?*

- Simeon zegt nog meer. Hij zegt iets over hoe Jezus is. Daar klinkt luid en duidelijk zijn stem: “Dit Kind is een Licht tot verlichting van de heidenen en tot heerlijkheid van Uw volk Israël.”
- Een Licht, dat zorgt ervoor dat je in het donker toch iets kunt zien. Hoorde je ook het woord heidenen? De Heere Jezus is niet alleen voor de Joden gekomen, maar ook voor de heidenen. Nu zegt Simeon het. Jaren later zegt Jezus het zelf: ‘Ik ben het Licht van de wereld’. Luister maar.

Ruim dertig jaar later

- Jezus staat bij de schatkist. Het is er druk want iedereen moet bij de schatkist kunnen komen.
- Het Loofhuttenfeest is voorbij. Tijdens het feest hebben de kandelaars in de voorhof de tempel verlicht. In dat licht hebben de mensen feest gevierd en dachten ze terug aan de vuurkolom die zorgde voor licht in de woestijn.
- Opeens klinkt de stem van Jezus luid en duidelijk in de voorhof: “Ik ben het Licht der wereld.”
- Hoor je het? Jezus zegt: Ik ben ... het Licht van de wereld. Jezus geeft leven. Jezus is het licht dat de wereld nodig heeft om te kunnen leven. *Heb jij de Heere Jezus ook nodig om te kunnen leven?*
- Jezus zegt nog meer. “Wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.” Sinds de zondeval is er duisternis in de wereld door de zonde. Jezus is het licht dat redding schenkt in de duisternis van de zonde. *Jezus kan en wil jou redden van de zonden. Vertel aan de Heere eerlijk je zonden, de dingen die niet goed zijn en vraag Hem om vergeving.*
- De farizeeën horen wat Jezus zegt en gaan in discussie. Ze geloven de woorden van Jezus niet en zeggen: “U spreekt de waarheid niet.”
- Jezus gaat uitleggen waarom Hij wel de waarheid spreekt. Ik ga het ook proberen uit te leggen aan jullie:
 - Jezus is de Zoon van God, Hij komt bij God vandaan. En God is de bron van waarheid.
 - De farizeeën missen de Geest van God. Ze zien en begrijpen niet wie Jezus is en waar Hij vandaan komt. Ze geloven niet dat Hij de Messias, de Zoon van God is.
 - Voor de wet is iets waar als er twee getuigen zijn, als twee mensen hetzelfde zeggen.
 - De ene Persoon is Jezus Zelf en de Ander is Zijn Vader. Beiden zeggen dat Jezus de Zoon van God is.
- De farizeeën hebben kritisch naar Jezus geluisterd. “Waar is Uw Vader?” vragen ze.
- Jezus beantwoordt hun vraag. Als ze Hem kennen, kennen ze ook Zijn Vader. Omdat ze Hem niet geloven, kennen ze Zijn Vader niet.

- De farizeeën zijn boos. Ze willen Jezus gevangennemen, maar dat gebeurt niet. Zijn werk op aarde is nog niet klaar. De farizeeën moeten hem laten gaan.
- Jezus is het Licht der wereld. Hij is gekomen voor Jood én heiden.

SLOTZIN

Dit Licht heb je nodig om te kunnen leven en sterven.

GESPREK

N.a.v. introductie 1

Waarom is de Heere Jezus het licht van de wereld?

Wat zegt dat over de Heere Jezus?

N.a.v. introductie 2

Wat heb jij gehoord wat Jezus over Zichzelf zegt?

Waarom is de Heere Jezus een Licht?